

Beste bidders,

Hartelijke groet uit Thailand. Graag willen we door middel van deze mail weer dank- en gebedspunten met u/jou delen.

- De kerk in Yang Sisurat gaat door een zware tijd. Opnieuw zijn er gemeenteleden die terugvallen in het Boeddhisme. Ze willen aan de ene kant God dienen, maar aan de andere kant gaan ze wel een groot Boeddhistisch feest houden. Het feest is voor de overleden vader. Hij was in een droom aan een schoonzus verschenen en had gezegd dat hij zo'n honger had en het koud had, omdat zijn dochter niet voor hem naar de tempel ging. De familie is gezwicht voor deze droom en gaat nu een groot feest organiseren om 'goede werken' te doen voor de overleden vader. In de Thaise cultuur is het gebruikelijk dat je dit feest 100 dagen na overlijden houdt, en dat heeft de familie niet gedaan omdat ze christen waren. Nu gaan ze dit feest dus alsnog organiseren. De duivel is heel listig bezig. Bid voor Phoo Od en Mee Dam die elke keer met deze teleurstellingen te maken hebben.

- Phoo Od en Mee Dam evangeliseren veel in hun omgeving. Er zijn nieuwe mensen die interesse in het evangelie hebben, maar voor hun is het echt ploegen op de rotsen. Bid dat ze blijvende kracht en gezondheid zullen hebben om het evangelie te delen met de mensen om hen heen. Ze zijn best snel ontmoedigd en dat is logisch. Bid ook dat ze zich vast zullen houden aan de belofte van Jezus dat Hij 'zijn gemeente bouwt'.

- In December gebeuren er in Thailand veel evangelisatie acties in dorpen en op scholen. Voor veel zendingen een hele drukke tijd. Graag vragen we gebed voor deze activiteiten. Wat zou het mooi zijn als er ook deze maand opnieuw weer veel mensen tot geloof komen.

- Met internet evangelisatie is er een nieuwe mogelijkheid om video's van 'The Bible Project' in het Thais te gaan maken. Deze video's zijn erg goed voor Thaise christenen om het evangelie beter te leren begrijpen. Graag willen we hier nog een start mee maken voor we terugkeren naar Nederland. Bid dat alles op zijn plaats zal vallen en dat er snel een start gemaakt kan worden.

- Met de jongens gaat goed. Juf Myrthe geeft leuk les en de jongens gaan met plezier naar school. Timon is blij dat hij leert lezen en schrijven! Wel merken we dat met name Nathan het de laatste tijd erg moeilijk heeft met zijn leven hier en het missen van vrienden en sociale omgeving. Hij loopt er erg tegenaan dat hij zo vaak afscheid moet nemen en alleen is. Ook met de andere jongens merken we extra emoties rondom het feit dat we terug gaan naar Nederland volgend jaar. Ze kijken er aan de ene kant naar uit, maar het brengt ook veel spanning en onzekerheid met zich mee.

- Wat betreft plannen voor de toekomst is er de afgelopen maanden ook veel gebeurd. Eerder schreven we dat we diverse opties hadden waar we uit moesten kiezen.

We zijn door een proces gegaan van het kiezen voor een toekomst full time in zending of een seculiere baan net als de meeste andere mensen.

Uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt om ons christen zijn uit te gaan dragen in een gewone baan. We hadden hierin een hele mooie optie, die helaas op het laatste moment niet is doorgegaan. We beseffen dat het op dit moment nog ver weg is om een baan te vinden. Ons verlof eindigt pas 30 September 2019.

De grootste reden om terug te gaan naar Nederland is de toekomst van de jongens. De terugkeer naar Nederland wordt voor hun heel moeilijk, maar het terugkeren naar een vertrouwde omgeving maakt het voor hen een stuk makkelijker. Ze vroegen elke keer: 'Kunnen we terug naar onze eigen school en vrienden?' Het duurt waarschijnlijk nog wel even voor het duidelijkheid is over een baan, maar voor de jongens hebben we de keuze gemaakt om in in Middelharnis/Sommelsdijk te gaan wonen, zodat zij naar hun 'vertrouwde school' kunnen. We merken dat deze keuze ook een stuk onzekerheid wegneemt. Graag vragen we gebed voor de vervolgstappen zoals het zoeken van een huis, werk etc.

Hartelijke groet,

Reinout en Arenda